



Vi välkomnar dig till fyra makalösa dagar fyllda med äventyr och nya upplevelser. Testa att åka både rensläde och hundspann genom Sápmis snöklädda vinterlandskap, fascineras av det färgsprakande norrskenet och den vackra arktiska naturen. Luondu har samlat alla våra höjdpunkter i ett fantastiskt paket med helpension.

**Period:**

13 november - 14 april.

**Pris:**

Delat boende: 11 850 SEK/vuxen

Enkelrumsboende: 15 450 SEK/vuxen

Barn (3-12 år): 5925 SEK

**Det här ingår:**

- 3 nätter i en privat Goahti på Reindeer Lodge. Familjer bor i en av våra stugor.
- Frukost lunch och middag.  
*Matallergier/intoleranser eller preferenser måste meddelas vid bokning.*
- Overall, skor, vantar och mössa att använda under din vistelse.
- Ráidu - möte med renar.  
(minst 16 år för att köra släde).
- Hundspannstur med lunch.
- Möt och mata renarna.
- Storytelling om samisk kultur och renskötsel.
- Skidor och snöskor.
- Sängkläder och handdukar.

*\*Gästen är skyldig att följa de säkerhetsinstruktioner som personalen tilldelar. Gäster deltar i aktiviteter på egen risk.*

**Dag 1 - Ankomst**

Checka in i din goahti och få lite tid att bekanta dig med området och ditt tält. Utforska naturen på skidor eller snöskor eller gör ditt första besök i bastun.

**Dag 2 - Ráidu**

Ät frukost för att sedan utforska naturen innan det är dags att ge dig av på Ráidu-turen där du kommer få träffa renarna.

**Dag 3 - Hundspann**

Det är dags att träffa ännu en välkänd figur från Kiruna; slädhunden. Din guide hämtar dig och kör dig till kenneln där du får hälsa på hundarna innan du får sätta dig i din släde.

**Dag 4: - Avresa**

Efter frukost är det dags att packa ihop, säga hej då och resa vidare. Glöm inte att säga hej då till renarna!

**Språk:**

Engelska och svenska.